

Nytår

Kongsted kirke

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! Lad dit hellige Ord,
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen nytår og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud! Lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år.
Velkommen nytår og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! Den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved.
Velkommen nytår og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! Os til glæde og gavn
nytåret henskrive i Jesu navn.
Velkommen nytår og velkommen her!

(*Bergreen / Grundtvig*)

Glæde, glæde! Gud vi priser!
Størst af alt er kærlighed.
Vores hjerter du afiser
med dit lys, din herlighed
Ved Guds Søn og Ånd fortønes
tidens skranker, dagens tvang.
Alle mennesker forsones
af dit blide vingefang.

Sorg og armod skal vi bryde,
så vi frydes med de fro.
Jesu skål skal alle nyde,
der på glædens Gud vil tro.
Han vil alle munde mætte
ved sin nadvers enkle bord.
Lad dit hjertes glæde lette,
for han bragte fred til jord.

Hold dig stærk om du må lide.
Hjælp, hvor uskyld trædes ned
og lad ven og fjende vide:
Her regerer lys og fred!
Syng nu med på lovsangstøner.
Hæv din stemme højt og klart.
Hil vor frelser og forsoner.
Lad vor sang få himmelfart.

Glæden, glæden driver værket.
Bryder ned hver mørkets mur.
Glæde, det er kendemærket
på den evige natur.
Løft dit blik så højt som glæden
over hvælvets stjernetag.
Og se! Der fra evigheden
kommer årets nye dag.

(*Beethoven / Capion*)